



OUDER WORDEN GEEFT  
LOSLATEN VAN VROEGER  
VRIJHEID IS DAT ZE NIET VRAGEN  
WAAR IK HEEN GA  
VRIJHEID IS  
JE WOEDE KWIJT RAKEN  
DOOR EEN BOKSBAL  
VRIJHEID IS  
JE MEDICATIE INNEMEN  
DAN WORDT HET RUSTIGER  
IN MIJ  
SNOEIEN  
BUITEN  
IN HET PARK  
DAAR WORDT JE VROLIJK VAN

ELIAH LOK

**75 JAAR**  
**VRJHEID**

specialarts.nl  
Bijzondere poëzie van  
buitengewone dichters  
gedichtenlaboratorium.nl  
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.