

BUITEN, GEEN VRIJHEID

OP MIJN WERK GEEN VRIJHEID.

THUIS GEEN VRIJHEID

IK WEET NIET WELK GEVOEL HET IS.

MAAR IK KEN HET WEL!

LANG GELEDEN DAT GEVOEL

IK KRIJG DAT GEVOEL NIET MEER

IK HOEF DAT OOK NIET MEER, VRIJHEID

VOOR VRIJHEID BEN IK BANG.

OOK VOOR HERDERSHONDEN.....

ANONIEM

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

75 JAAR
VRJHEID