



## ONZE BLOEM

VROEG NA HET EERSTE BOMBARDEMENT  
VAN DE OORLOG  
ZAAIDE IK DE EERSTE BLOEMEN IN JOUW OGEN  
TOEN JIJ HET BOMMEN LIET REGENEN  
REALISEERDE IK ME DAT JE ZWAK  
EN EEN LAFAARD BENT  
HOEWEL IK EEN KLEINE TAK BEN  
DIE ALLEEN STERK GENOEG IS  
OM EEN ROOS AAN TE HANGEN  
MAAR IK STIERF NIET  
EN MIJN DROMEN OOK NIET  
HOE VIND JIJ DAT - MIJN VIJAND?  
WAT ZOU JIJ DOEN MET EEN TUIN  
DIE MET ELKE MARTELAAR GROEIT  
DOOR DE DROMEN VAN HAAR BLOEMEN?

.....

IK BEN NIET DOOD  
VEEL MENSEN ZIJN GESTORVEN  
EN ZIJ DROEGEN MIJ HUN DROMEN OVER  
HOE MEER JE ONS DOOD GOOIT  
HOE BREDER ONZE VOETSTAPPEN  
WIJ GAAN VERDER DAN JOUW ZANDGRENS

.....

TOEN JIJ HET BOMMEN LIET REGENEN  
OM ONS TE LATEN STERVEN  
WIST IK DAT ONZE BLOEMEN  
IN DE HELE WERELD HUN GEUR  
ZOULDEN BLIJVEN VERSPREIDEN.

TANIA ASAAD

**75 JAAR**  
**VR/VJHEID**

specialarts.nl  
Bijzondere poëzie van  
buitengewone dichters  
gedichtenlaboratorium.nl  
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.